

הסיפור שלי

סיפור מעורר השראה
 לשולחן השבת

"הם יצליחו"

מר דוד קסטנבאום

כבר מספיק עמוס. אבל הרבי שב ודחק בו. עד שבסופו של דבר, הרבי הגיש לו רשימה של שלושה עשר קמפוסים, ואמר, "עשיתי בעצמי את כל התיאומים. כל העניינים מסודרים. דיברתי עם הדיקנים של המכללות, והכול מוכן לפתיחת חדרי האוכל הכשרים. איתרנו מקומות מתאימים בכל הקמפוסים; יש לנו כבר טבחים. כל מה שנחוץ כעת הוא החסות של 'ישראל הצעיר', ומימון של 'ישראל הצעיר'".

כששמע זאת, הביע אבי את הסכמתו. הוא התבטא אז: "למען האמת אני לא ממש רוצה להתעסק בזה, אבל אם הרבי בכבודו ובעצמו הלך וטרח לארגן ולסדר את הכול, איך אוכל לסרב?"

אבי אכן פתח את חדרי האוכל כפרויקט של 'ישראל הצעיר' ואפילו אנשי חב"ד באותן ערים לא ידעו שחדרי האוכל הללו נפתחו על פי בקשתו של הרבי.

אבי מעולם לא היה מסוגל לסרב לרבי. פעם הוא ערך מגבית עבור בית הספר היהודי - 'היברו אקדמי' - בלונג ביץ', ואני הצטרפתי אליו. התפלאתי שבאמצע הנאום שנשא, הוא החל לדבר על נושא 'טהרת המשפחה' ועל החשיבות של הבאת עוד ילדים יהודיים לעולם.

אחר כך שאלתי אותו, "מדוע עשית זאת? הרי אתה אמור לעסוק בגיוס כספים עבור ה'היברו אקדמי'?" הוא הסביר שהרבי והרב סולובייצ'יק ביקשו ממנו שניהם שיצא למסע הסברה ברחבי צפון אמריקה, לשכנע אנשים לשמור דיני טהרת המשפחה ולהגביר את הילודה, משום שעם ישראל זקוק לדור הבא.

היו לו הרבה פגישות ממושכות עם הרבי בנוגע לשליחות זו ולמשימות אחרות שהרבי הטיל עליו, אך הוא שמר את כולן לעצמו. אפילו כשאנשים שאלו אותו, "למה היית כל כך הרבה זמן אצל הרבי? מה אמר לך הרבי?" - לא היה עונה דבר. דעתו הייתה שלא ניתן לחזור במדויק על דברים שאמר תלמיד חכם כה דגול.



בשנות השבעים, שימש אבי, נאש קסטנבאום, כנשיא מועצת 'ישראל הצעיר' ('יאנג איזראעל'), במסגרת תפקידו ניהל קשרים ענפים עם הרבי מליובאוויטש.

פעילות הפצת היהדות הייתה חשובה מאד עבור אבי, אך הוא טען שאין זו מטרתה העיקרית של תנועת 'ישראל הצעיר'. לכן, דעתו של אבי הייתה שעדיף לתעל זאת באמצעות תנועת חב"ד, והוא סייע רבות לחב"ד ולרבי בהקשר זה.

אני זוכר שהרבי שלח אותו למלא משימות שונות. הייתי אז ילד ולא ידעתי את כל הפרטים - רק ידעתי שאבי נוסע לאולבני, בירת מדינת ניו-יורק ומושב בית המחוקקים שלה, בשליחות הרבי. בשובו משם, היה נועד עם הרבי במשך שעות.

ידעתי גם שאבי השיג מימון לפעילויות של ליובאוויטש במרכז אמריקה ובדרומה, ושעל פי בקשת הרבי, פתח אבי רשת של חדרי אוכל כשרים בקמפוסים ברחבי ארה"ב, בחסות 'ישראל הצעיר'.

בתחילה, לא רצה אבי לעשות זאת, ואמר שגם כך הוא

«

ונרגש מכך שהצבא הישראלי עתיד לנצח, ואפילו לצעוד עד לדמשק.

עם סיום המלחמה, צלצל אבי שוב אל הרבי ושאל אותו, "נו, מה קרה? הם עצרו ארבעים קילומטר לפני דמשק; הם לא צעדו עד לדמשק".

הרבי התבטא אז בצער עמוק ושאל, "האם זו אשמתי שהנרי קיסניג'ר התערב ועצר אותם?" הנרי קיסניג'ר היה מזכיר המדינה בממשל ניקסון. "האם זו אשמתי שהנרי קיסניג'ר מנע מהם להתקדם? לולא הוא, הם כבר היו יכולים לצעוד אל תוך דמשק! אתה מתאר לעצמך, אילו כבשו את דמשק, איזה קלף מיקוח היה בידיהם למשא ומתן? היה יכול להיות שלום לנצח".

בשנות השבעים, כיהן מר נאש קסטנבאום כנשיא מועצת 'ישראל הצעיר' בארה"ב, ולאורך אותה תקופה קיים קשרים ענפים עם הרבי. בנו, מר דוד קסטנבאום, שחזר חלק מאותה מסכת קשרים בראיון שנערך בביתו בטורונטו, בסיון, תשע"ב (2012).

לזכות הורינו היקרים הרב יעקב ומרת בתיה שיחיו מינסקי הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

השבוע לפני:

< תשי"ז (1957) - הרבי עודד ועורר חייל צה"ל לכך שחלק מתפקידו וחובתו כלפי הצבא הוא "חיזוק כל עניני הצבא ואנשי הצבא... בהנוגע לשמירת התורה והמצווה בתוככי מסגרת הצבא... שהוספה בכל זה מוסיפה תוספת חיים כוח ועוז... בביטחון הפלוגה בה נמצא, ועל ידי זה בכללות הצבא".¹ כ"ד מנחם אב

< תשל"ח (1978) - בשיחה נוקבת בנושא חינוך יהודי, ביקש הרבי מכל אחד ואחד מהנוכחים בהתוועדות לשלוח לו דו"ח מכל מה שפעל אישית לטובת חינוך יהודי. "ובאשר למי שלא שולח דו"ח, פירושו של דבר אינו אלא שלא פעל מאומה בעניין...".² כ"ג מנחם אב

< תשל"ט (1979) - בהתוועדות שבת מברכים אלול, ביקש הרבי מהנוכחים להקים קרן לנזקקים - יחידים ומשפחות - לסיוע בכיסוי הוצאות הימים הנוראים וחגי תשרי.³ כ"ה מנחם אב

1. אגרות קודש כרך טו, עמ' שמח
2. שיחות קודש תשל"ח חלק ג, עמ' 294
3. שיחות קודש תשל"ט חלק ג, עמ' 610

אבל יש סיפור אחד שהוא כן סיפר, וזהו סיפור יוצא מן הכלל שאותו הייתי רוצה לשתף כאן.

בשנת תשל"ד (1973), בעיצומן של תפילות יום הכיפורים בבית הכנסת שלו, 'ישראל הצעיר' בלונג ביץ', קיבל אבי מסר דחוף על כך שישראל הותקפה ושרצה מלחמה, ושהוא נקרא להגיע מיידית לושינגטון הבירה.

הוא קטע את תפילתו, ושוטרים מקומיים הבהילו אותו למרכז הרפואי של לונג ביץ' שעל גגו המתין לו מסוק, מוכן ומזומן לקחת אותו לשדה התעופה קנדי, משם המשיך בטיסה לושינגטון.

כשהגיע, נפגש עם ראש סגל הבית הלבן - עוזרו הבכיר של הנשיא ניקסון - ועם עוד כמה גנרלים ואישים חשובים. התפקיד שלו היה לארגן רכבת אווירית של משלוחי נשק וציוד צבאי עבור ישראל עוד באותו יום.



מר הנרי קיסניג'ר

כשסיים את מה שהתבקש לעשות על ידי גולדה מאיר, ראש הממשלה דאז, התקשר אבי אל כמה מנהיגים יהודיים, ובכללם אל הרבי, על מנת לעדכן אותם במתרחש.

הוא סיפר להם עד כמה גרוע עבר היום הראשון של המלחמה, על כך שקיים חשש שישראל עלולה להפסיד במלחמה הזו, ועל הרכבת האווירית שאורגנה.

הוא סיפר להם עד כמה גרוע עבר היום הראשון של המלחמה, על כך שקיים חשש שישראל עלולה להפסיד במלחמה הזו, ועל הרכבת האווירית שאורגנה.

כששמע זאת, אמר הרבי לאבי, "אל תדאג, הכול יהיה בסדר. הם יצעדו עד לדמשק".

כשאבי שמע זאת, אמר שלדעתו אין זה מתקבל על הדעת, בהתחשב באבדות הרבות שספגה ישראל ביום הראשון של המלחמה. למעשה, אמר אבי, הייתה סכנה שישראל תיכבש - המצב היה נואש.

אבל הרבי מליובאוויטש התעקש, "ישראל לא תיכבש. הם יצליחו; הם יצעדו עד לדמשק".

אבי האמין אז לרבי, וחש הקלה שהכול יסתיים בכי-טוב,

ע"י הרב טוביה ורחל בולטון
לזכות ילדיהם ונכדיהם שיחיו.
שיגרמו נחת לכ"ק אדמו"ר בשמחה ובבריאות.
משיח עכשיו!

הפצת הגליון השבועי מתאפשרת על ידי הקדשות.
לפרטים נוספים ולהרשמה לקבלת הגליון השבועי בדוא"ל
כתבו לנו: sipursheli@jemedial.org

פריקט של



JEWISH EDUCATIONAL MEDIA

sipursheli@jemedial.org | myencounterblog.com | 03-9608018
784 Eastern Parkway | Suite 403 | Brooklyn, NY 11213
© כל הזכויות שמורות 2015