

הסיפור שלי

סיפור מעורך השראה
לשולחן השבת

שלוחי דרבנן

הרב גרשון לידר

כחצי שנה אחרי חתונתי התבקשתי על ידי הרבי מצאנו לשמש כמלמד פרטי לבנו, תפקיד אותו מילאתי במשך כשנתיים. עוד קודם חתונתי שימשתי כמה פעמים ממלא מקום לגבאי – ה"משמש בקודש" של הרבי מצאנו – וכך גם במהלך תקופה זו. בעקבות זאת נוצר בינינו קשר חזק וקרוב, ובשלב מסוים מינה אותי הרבי מצאנו למנהל מוסדות התורה והחסד של קרית צאנו בנתניה, שכללו אז מוסדות חינוך – גם לבנות וגם לבנים: ישיבה, תלמוד תורה, בית אבות, בית יתומים ועוד. בתחילה אנשים הרימו גבה – הייתי אברך צעיר וחסר כל הכשרה או ניסיון קודם בניהול. גם אני עצמי הבעתי תמיהה על כך בפני הרבי מצאנו, אבל הוא טען שנולדתי מנהל. מאחר שזה היה רצונו התייחסתי לזה כאל שליחות, וברוך ה' הצלחתי להתגבר על הקשיים וזכיתי להצלחה.

בשלב מסוים יזם הרבי מצאנו הקמת בית רפואה בקרית צאנו בנתניה. רבים התפלאו על היוזמה. "תפקידם של רבנים להקים ישיבות, כוללים, מה פתאום בית רפואה?" אבל הרבי מצאנו הסביר שהוא רוצה להראות לעולם שאנחנו לא רק רבנים שעושים אזכרות וחופות וכדומה. שיראו שאנחנו גם מקימים בית רפואה לתועלת כולם, ודווקא כאן במקום כמו נתניה, שיהיה מנוהל ברמה רפואית הכי גבוהה ועל פי כל דקדוקי ההלכה, מבלי להתפשר על אחד מהשניים. בנוסף, בכמה הזדמנויות סיפר הרבי מצאנו שבתקופת השואה, בזמן שברח מכדורי המרצחים, נדר שאם הקב"ה יציל אותו מהתופת הזו הוא יקים מוסד שיסייע לאנשים חולים, כאות תודה על הצלתו.

בשנת תשל"ו (1976) כשנה לפני פתיחתו, כשבניית בית הרפואה כבר הייתה בשלבים מתקדמים, ביקש הרבי מצאנו שאכנס גם לניהול בית הרפואה ושאלוה את גמר הבנייה. הקימו ועד מיוחד, חבר נאמנים בארה"ב, ועבדתי אתם בשיתוף פעולה ותחת פיקוחם. בתחילה היו קשיים תקציביים גדולים. במשרד הבריאות, שנשלט אז בידי מפא"י, התקשו להשלים עם קיומו של בית רפואה חרדי פרטי, והיה צריך לגייס באופן עצמאי את כל משכורות העובדים. גם גיוס הכספים היה קשה, אנשים לא נתנו מספיק אמון בהצלחת בית הרפואה וחששו לתרום, כך שעיקר התרומות ניתנו על ידי חסידי צאנו שהרגישו מחויבים לבקשתו של הרבי מצאנו.

במסגרת יחסי הציבור הנרחבים שעשינו בארה"ב לטובת בית הרפואה והמשך התפתחותו, הזמנו את עצמנו גם לפגישה אצל הרבי מליובאוויטש. בפגישה השתתפו חמישה נציגים של חבר הנאמנים, וגם אני הוזמנתי להגיע במיוחד מהארץ ולהצטרף למשלחת בתור מנכ"ל בית הרפואה, כדי להציג את הנתונים בפני הרבי.

בתחילת המפגש כל אחד הציג את עצמו, ולבסוף כשהגיע תורי – הייתי הצעיר שבחבורה – אמרתי לרבי, "איך לי תעודות..."



וסיפרתי לו שפעם ראינו אותי בעיתונות הלא דתית, ושאלו מה לי ולניהול בית רפואה. הסברתי להם שלמדתי מהרבי מצאנו להיות מנהל בית רפואה. הם התפלאו עוד יותר – "מאיפה הרבי יודע?" עניתי להם שבתורה יש הכל, והם דווקא כתבו כתבה מאד חיובית עם תמונה של הרבי מצאנו, ובכותרת כתבו: "המשב"ק (משמש בקודש) שנהיה מנכ"ל". הרבי מליובאוויטש שמע זאת ואמר, "אני יודע דבר אחד – אם הרבי מצאנו עושה משהו, הוא יודע מה הוא עושה". ביקשתי ממנו ברכה שבאמת אצליח, ואמרת שאני מרגיש שאני באמת זקוק לברכה, אבל הוא אמר, "אתה לא צריך ברכה. אם יש לך את הברכה של הרבי מצאנו – אתה תהיה מנהל מצליח". ברור לי שרק בזכות הברכות של שני גדולי עולם אלו, הרבי מליובאוויטש והרבי מצאנו, ניהלתי את בית הרפואה למעלה משלושים שנה והגעתי לאן שהגעתי – בשום אופן לא בכוחות עצמי.

השיחה עם הרבי הייתה מאד עמוקה, רחבה ולבבית. הרבי שאל אותנו שאלות מקצועיות ביותר, כאלה שלא חלמנו שנישאל, ועל חלקן אפילו לי בתור מנכ"ל בית הרפואה היה קשה לענות. מי שידע לענות לשאלות היה ר' שלמה גרינוולד, שהיה יו"ר חבר הנאמנים וניהל בארה"ב משרד ייעוץ גדול להקמת ולפיתוח בתי רפואה (את עבודתו להקמת בית הרפואה לניאדו עשה בהתנדבות). היינו המומים ונרגשים כאחד מהידע שהפגין הרבי ומגישתו המקצועית. באותה פגישה הרבי הציע לנו כמה הצעות, שלצערנו הרב לא את כולן ביצענו, ובדיעבד התחרטנו על כך. לרבי היה מבט רחב

«

להסכמתם. הם אמרו לנו: "מאחר שהרבי מצאנו שלח אתכם, אז בשבילכם, כדי להרגיע אתכם, אנחנו עונים את התשובה הזו, אבל אל תשתמשו בשם שלנו".

הרבי מליובאוויטש, עוד לפני ששמע את דעתם של הרב אורבך והרב אלישיב, אמר לנו: "אתם מחויבים לעשות את זה! זה יכול מאד לקרב ולעשות קידוש ה' גדול, שאנשים ידעו שהציבור החרדי מעורב גם בתחום הרפואה בישראל". הרבי גם אמר שנוכל לפרסם זאת בשמו. הוא עודד אותנו מאד והורה לנו להמשיך בדרך שהרבי מצאנו התווה עבורנו מאחר שהוא יודע מה שהוא עושה, ואין לנו מה להיבהל מכל מיני איומים שכאילו עלולה להיגרם מזה תקלה.

בהקשר זה הזכרנו גם שבשעתו חב"ד וצאנו היו הראשונים שפתחו בתי ספר בשיתוף עם הזרם הממלכתי דתי, ולא עם רשת החינוך החרדית, והיו על כך טענות מצד קנאים - אבל למרות הביקורת הכבדה שיטת הרבי מצאנו, כמו זו של חב"ד, הייתה לפעול היכן שניתן להועיל יותר, מבלי לפחד. בתגובה הרבי הוסיף ואמר שגם כנגד ליובאוויטש היו מי שהעלו ביקורת על כך ששולחים שלוחים למקומות נידחים בכל רחבי העולם, וטוענים שהם עלולים להתקלקל שם מבחינה רוחנית יותר ממה שיוכלו להועיל; אבל היות שמובטח ש"שולחי מצווה אינם ניזוקים", אפשר לסמוך על כך, וב"ה רואים בפועל שאף אחד לא ניזוק מכך. הרבי הוסיף ובירך אותנו שכשם שלא ניזוקנו מהעניין של החינוך בורם הממלכתי דתי, כך יהיה בעזרת ה' גם בבית הספר לאחיות, שלא תצא תקלה תחת ידינו. הרבי מליובאוויטש התבטא בקשר לרבי מצאנו, "אנחנו מבינים אחד את השני, ובעזרת ה' תעשו ותצליחו!"

הרב גרשון לידר משמש כיום כמנהל בית הרפואה 'מעייני הישועה' בבני ברק. הוא רואיין במשרדו שבבית הרפואה מעייני הישועה.

וראייה למרחוק, והוא אמר לנו "אל תהיו נחותים בעיניכם, ואל תחשבו מה יאמרו אחרים. עליכם ללכת בגדול, אתם הרי שלוחי דרבנן ופועלים בשם האמת, אפילו שיהיו קשיים, אני מברך אתכם שתצליחו ושלא תצא תקלה מתחת ידכם". אחת העצות שנתן, למשל, הייתה להקים כבר אז מכון CT (טומוגרפיה ממוחשבת) שמאפשר אבחון יותר מדויק באמצעות צילומי תלת מימד חדים, במקום צילומי רנטגן רגילים. באותו זמן היו בכל הארץ רק שלושה מכונים כאלה. אבל היה לנו קשה לבצע זאת, חששנו שיצחקו מאתנו ויאשימו אותנו בשחצנות - "בית הרפואה הכי קטן בארץ וכבר חושבים על CT?"

רק כעבור כעשר שנים הקמנו מכון CT, והערימו עלינו הרבה קשיים. כחמש עשרה שנה אחרי אותה יחידות עברתי אצל הרבי בחלוקת הדולרים, וביקשתי ברכה להצלחה בניהול המרכז הרפואי לניאדו. הרבי מיד זכר את היחידות שהייתה והתעניין לדעת מה נעשה בעקבותיה. הוא הבין ממני שלא הקמנו בשעתו את מכון ה-CT, והוא התבטא אז, "חבל, חבל", בלי לפרש את כוונתו. אני הבנתי מכך שאילו היינו עושים זאת אז, כנראה היה הולך יותר בקלות, כי הייתה אז עת רצון בזכות הברכה שקיבלנו מהרבי. מכל מקום, גם אז הרבי מאד עודד אותי ואיחל שה' ייתן לנו סייעתא דשמיא.

עצה נוספת שנתן הרבי הייתה לקרוא למקום בית רפואה. לאורך הביקור שבנו והזכרנו "בית חולים לניאדו", והרבי כל פעם תיקן ואמר "תקראו לזה בית רפואה". אחד הנוכחים שאל, "מדוע דווקא 'בית רפואה'? הרי בארץ כולם קוראים לזה 'בית חולים'?" והרבי הסביר, "למה להדגיש את החולי? תקראו למקום על שם התכלית שלו - 'בית רפואה'" הרבי חזר על כך מספר פעמים לאורך היחידות. בפועל, עשינו מעין פשרה, וקראנו למקום "מרכז רפואי". אגב, כיום אני מנהל את "בית הרפואה מעייני הישועה" בבני ברק, שנקרא כך גם הוא בהכוונת הרבי מליובאוויטש. נשיא בית הרפואה, הד"ר רוטשילד, ביקר אצל הרבי ושמע ממנו את ההוראה, והוא קיים אותה במלואה...

בין היתר, ביקשנו מהרבי שייתן לנו מכתב המלצה כדי שחסידינו ברחבי העולם יסייעו לנו במגביות שאנו עורכים בניסיון להתמודד עם המשימה הגדולה והכבדה של החזקת המרכז הרפואי. הרבי אמר שאין זה ממנהגו לתת מכתבי המלצה, אבל הוסיף ואמר, "אני אתן תרומה בצ'ק, ואתם תצלמו את הצ'ק הזה ותכניסו את זה בפרוספקט שלכם, ותראו לכולם שאני תרמתי. נו, אם יראו שאני נתתי, בטח גם הם יתנו". זה היה פתרון חכם מאד, וזה אכן עזר לנו מאד בכמה מקומות.

אחת השאלות הגדולות שהצגנו בפני הרבי הייתה בנוגע לפתיחת בית ספר לסייעוד, שנועד להכשיר בנות חרדיות לשמש כאחיות במרכז הרפואי. זה היה דבר מאד חריג בציבור החרדי, כי העבודה כאחות והטיפול בחולים היו כרוכים בחשיפה מהסוג שלכאורה לא עולה בקנה אחד עם העיקרון של "כל כבודה בת מלך פנימה". היו רבים שהתנגדו לרעיון מחשש שזה יהווה תקדים עבור בנות חרדיות ללכת ללמוד באוניברסיטאות. אמנם שניים מגדולי הפוסקים אז בארץ, הרב שלמה זלמן אורבך והרב יוסף שלום אלישיב זיכרונם לברכה, נתנו את הסכמתם למהלך, אבל מאחר שהיו רבנים גדולים אחרים שהתנגדו, הם סרבו לתת פומבי

לזכות הורינו היקרים הרב יעקב ומרת בתיה שיחיו מינסקי הוקדש ע"י בנם ר' שניאור ויוכבד שיחיו מינסקי

השבוע לפני:

< תשמ"ד (1983) — כחלק מהמבצע לחידוש מנהג אמירת "הריני מקבל עלי מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך" קודם תפילת שחרית, ופסוק "אך צדיקים יודו לשמך ישבו ישרים את פניך" אחרי שלושת התפילות, הורה הרבי על הדפסת מדבקות ועליהן הפסוקים הללו, על מנת לחלקן בכינוס הילדים שתוכנן להיערך למחרת. הרבי נשא דברים בפני הילדים והציע שכל ילד וילדה ידביקו את המדבקה בתוך הסידור שלהם.¹

כ"ט בכסלו

1. רישומה של שנה

לזכות יום הולדת השישים של הרב יוסף יצחק והרב מנחם מענדל שיחיו גראנער ה' כסלו, תשס"ז לשנת הצלחה בגו"ר ע"י משפחתם

הפצת הגליון השבועי מתאפשרת על ידי הקדשות. לפרטים נוספים ולהרשמה לקבלת הגליון השבועי בדוא"ל כתבו לנו: sipursheli@jemedias.org



JEWISH EDUCATIONAL MEDIA

sipursheli@jemedias.org | myencounterblog.com | 03-9608018
784 Eastern Parkway | Suite 403 | Brooklyn, NY 11213
© כל הזכויות שמורות 2015